

Diaconaal werk in Israël

## Yad Elie: een gezonde start voor ieder kind

Zo'n vijf jaar geleden begon Yad Elie met het opzetten van schooltuintjes in een aantal Joodse achterstandswijken in Jeruzalem. Kinderen groeien hier op tussen de betonnen flats, die in de jaren '50 in razendsnel tempo uit de grond zijn gestampt voor nieuwe immigranten. Nu worden deze flats bewoond door Russische en Ethiopische Joden. Veel gezinnen hebben te maken met armoede, werkloosheid en geweld.

Zo ook de 6-jarige Moshe. Hij en zijn moeder waren weggegaan van huis en kwamen terecht in een vrouwenopvang. Na een tijdje gingen Moshe en zijn moeder bij hun Ethiopische familie wonen. Moshe was erg introvert en kon snel boos worden. Zijn juf wilde Moshe graag helpen, maar hoe? Ze besloot hem elke ochtend om 6.45 uur thuis op te halen en dan eerst een uurtje met hem in de schooltuin te werken. Vlak voor de lessen begonnen, dronk ze nog wat thee met hem. De veilige omgeving van de schooltuin, de extra aandacht van de juf en het succes van zijn eigen tomaten en paprika's, zorgde ervoor dat Moshe gedurende

het jaar helemaal tot bloei kwam. Zijn moeder liet aan het eind van het schooljaar trots een rijpe tomaat zien: "Dit is Moshe's tomaat en het is de lekkerste van de hele wereld."

Het CIS is nauw betrokken bij dit diaconale werk in Israël. Wilt u het schooltuintjesproject steunen? Maak dan een gift over op NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies ●

## Vragen om over door te denken:

Welke gedachten roept het thema *Hoëzo Israël?* bij je op?

Vind je het logisch dat Israël – ook vandaag – een aparte plaats heeft in Gods plan?

Stelling: 'In de vragen rond Israël gaat het er ten diepste om, dat wij ontdekken wie God is.' Mee eens? Herken je dat?

Bij Israël zie je dat 'uitgekozen zijn' een taak meebrengt: om tot zegen te zijn voor anderen. Geldt dat nog steeds voor Israël? Geldt dat voor u/jou ook? Op dezelfde manier of anders?

Wat vind je van het idee dat christenen een meervoudige loyaliteit hebben, omdat ze vanwege Gods verbond nog steeds een bijzondere band hebben met het Joodse volk, maar ook verbonden zijn met Palestijnen, met name met Palestijnse christenen? Welke aanwijzingen haal je uit de Bijbel om hierin een goede houding te vinden? ●

## Centrum voor Israëlstudies

### Luisteren, dienen en getuigen

**Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie o.a. Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het Centrum voor Israëlstudies (CIS) de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden.**

### Luisterpost in Jeruzalem

We willen in de eerste plaats luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. In Jeruzalem is namens het CIS ds. A. Brons werkzaam als Israëlconsultant. Het is zijn taak om voor de kerken een luisterpost te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt.

### Diaconale betrokkenheid

Onze relatie met Israël vraagt ook om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de

mensen. Samen met Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

### Bewustwording in Nederland

Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet ze onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen.

### Samenwerking

Het Centrum voor Israëlstudies is in 2002 opgericht en is een samenwerkingsverband van verschillende partners die het werk mogelijk maken.



### CHE

Op de Christelijke Hogeschool Ede functioneert het Centrum voor Israëlstudies als een kenniscentrum op het gebied van de relatie kerk en Israël. Het CIS is betrokken bij het onderwijs aan en de persoonlijke visievorming van studenten.



### GZB

Zowel in Nederland als in Israël wil de GZB

– een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland – gestalte geven aan de verbondenheid met Israël. Het CIS is voor de GZB een belangrijk middel om dienstbaar te zijn aan deze bezinning, bewustwording en betrokkenheid.



### Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Deputaten Kerk en Israël hebben jarenlang ervaring met het uitzenden van een predikant naar Israël en hechten belang aan een luisterpost in Jeruzalem. Hierdoor kan over en weer uitwisseling van kennis en betrokkenheid plaatsvinden.



### vGKN

Co-partner CIS



Kijk voor meer informatie op:  
[www.centrumvoorisraelstudies.nl](http://www.centrumvoorisraelstudies.nl)

Voor contact:  
Stichting Centrum voor Israëlstudies  
Postbus 80, 6710 BB Ede  
Tel. 0318-696577  
E-mail: [cis@che.nl](mailto:cis@che.nl)

Voor giften:  
NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v.  
Stichting Centrum voor Israëlstudies

# HOEZO ISRAËL?

## UITGEKOZEN OM TOT ZEGEN TE ZIJN...

ISRAËL  
ZONDAG  
2016





# Hoezo Israël?

Uitgekozen om tot zegen te zijn...

Op Israëlzondag denken we aan Israël en bidden we voor het Joodse volk. Waarom doen we dat? Omdat God dit volk apart heeft gezet. Dat deed Hij niet omdat het zo'n goed volk is, beter dan de rest. Integendeel, zegt de HERE in Deuteronomium 7:7,8. De enige reden is, dat God dit volk liefhad. Hij had en heeft wat met hen voor.

Israël kreeg het voorrecht om God te mogen kennen. Hij heeft hen zijn Woorden toevertrouwd. Daarbij kreeg Israël ook een taak: om tot zegen te zijn in de wereld. Om Gods naam te prijzen en bekend te maken, dat God niet wil loslaten wat Hij begon.

God heeft zijn liefde laten merken in de geschiedenis van Israël. Hij heeft dat ook gedaan, en nog veel duidelijker, toen Hij zijn Zoon zond, Jezus Christus, geboren als Jood in het Joodse volk, om waar te maken wat God beloofd had: tot zegen te zijn voor alle volken.

Door Jezus Christus mogen de volkeren in het verbond van God worden ingelijfd. De scheidsmuur die er was is afgebroken. Maar daarmee is Gods bijzondere liefde voor Israël niet beëindigd. Wat begon bij Abraham, heeft God nooit opgezegd. Ook vandaag is er daarom hoop voor Israël. Omdat als God iets belooft, dat blijft staan. Op Israëlzondag bidden we voor Israël en leggen we de hand op wat God zelf gezegd heeft.

Tegelijk blijft ook gelden, dat God een bedoeling heeft met zijn zegen voor Israël. Dat zei Hij ook al tegen Abraham. Gods zegen had de bedoeling dat Abraham tot zegen zal zijn: "in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden". Het is goed om dus op Israëlzondag ook na te denken over de opdracht die deze uitverkiezing meebrengt. En wat Israël ons daarin nog steeds te zeggen heeft. ●



## Publicatie

Onlangs heeft het Centrum voor Israël-studies een nieuw boek uitgegeven met gespreksstof voor bijbelkringen: *Hoezo Israël?* Dit biedt niet maar een theoretische beschouwing over Israël, maar laat vanuit de praktijk van de ontmoeting met Israël zien wat christenen van de Joodse geloofsvisie kunnen leren. Thema's die aan de orde komen: gebed en liturgie, luisteren naar de geboden en het beleven van de feesten.

Het boek gaat spannende vragen niet uit de weg. Bijvoorbeeld over de betekenis van het land Israël en of er een bijbelse kijk te geven is op het conflict van vandaag. Het boek wil helpen om hier op een goede manier over in gesprek te gaan.

Het is inspirerend om een seizoen met dit boekje aan de slag te gaan en de vragen te bespreken, waar wij als christenen in Nederland ook mee bezig zijn: van onze persoonlijke omgang met God en de Bijbel tot onze omgang met conflicten en met vreemdelingen. ●

# Uitgekozen met een opdracht



In Genesis 18 wordt de zegen voor Abraham en de opdracht die daarbij hoort door God in één adem genoemd: "Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij tot hem gesproken heeft."

Wellicht kwam dit in de verkondiging op Israëlzondag naar voren.\*

Deze tekst laat zien wat er in het hart van God is. God gaat in dit Bijbelgedeelte met Abraham in gesprek over wat Hij zal gaan doen. Daarin krijgen we een glimp te zien van Gods bijzondere band met Abraham en zijn nakomelingen. God heeft hen

uitgekozen.

In de tweede helft van de zin zien we de bedoeling ervan. Het gaat er niet om dat dit volk wordt voortgetrokken, maar dat het een voortrekker zal zijn.

Daarin zit een diepe waarheid, die ook voor ons van betekenis is, als het gaat om Gods verkiezing. Het heeft consequenties voor hoe je kijkt naar het volk Israël nu. En zeker ook voor hoe je jezelf ziet en waar je op gericht bent. Verkiezing werkt niet zonder roeping. Gezegend zijn niet zonder tot-zegen-zijn. ●

\* Een preekscets hierover is aangeboden op de website van het CIS.



## Voor kinderen

- Op de website van het CIS kun je een mooie **kleurplaat** van Abraham downloaden. Kleur hem in, stuur hem op en maak kans op een mooie prijs!
- Ook dit jaar is er weer een speciaal **kinderprogramma** rondom Israëlzondag. Dit jaar staat het verhaal van Abraham centraal. Abraham werd geroepen door God om zijn familie te verlaten en naar een ander land te gaan. God beloofde hem een groot nageslacht dat een zegen zou zijn voor alle volken. Net zoveel als er sterren aan de hemel staan en zandkorrels aan het strand...
- Bij dit verhaal is een leuk **kinderwerkje** bedacht voor op de zondagschool of in de kindernevendienst. Heb je die gemist bij jou in de kerk, download hem dan op onze website! ●



## Voor jongeren

- Hoe zit het nu toch met die plek van Israël in de Bijbel? Als je de beelden op tv ziet, kun je van een uitverkoren volk toch niet spreken? Israël: een zegen voor de volken? Nou, dan moet er nog heel veel gebeuren... Waarom koos Israël dan toch dit volk uit?
  - Op onze website vind je een speciale **bijbelstudie voor jongeren** met de titel 'Hoezo Israël?' over de belofte van God aan Abraham en de opdracht voor zijn volk.
    - Verder doorpraten over de plek van Israël met een echte Israëlexpert? Bijvoorbeeld tijdens de catechese of jeugdclub? Vraag dan een **Skypegesprek** aan met ds. Aart Brons in Jeruzalem. Hij beantwoordt graag al jullie prangende vragen! ●