

Diaconaal project

Yad Elie: Hart voor de kinderen van Jeruzalem

Al vele jaren is het CIS betrokken bij het werk van de stichting Yad Elie in Jeruzalem. Deze stichting is in 2002 opgericht door Marion Kunstenaar, een van oorsprong Nederlandse Jodin, in nagedachtenis van haar man Elie, wiens hart altijd uitging naar de kinderen van Jeruzalem.

Marion kwam in die tijd in aanraking met een schoolkind dat in de pauzes niet net zoals zijn klasgenootjes buiten ging spelen, maar binnen bleef om de restjes van de andere leerlingen op te eten. Al gauw kwam ze

er achter dat er nog veel meer kinderen in zeer arme omstandigheden opgroeien in Jeruzalem en ze besloot hier werk van te maken. Met haar herinneringen aan de hongervinter had ze voor ogen: geen kind mag honger lijden!

Ze begon geld in te zamelen om maaltijden te kunnen verstrekken aan een grote groep kwetsbare kinderen in Jeruzalem. Bijzonder is dat ze nooit onderscheid heeft willen maken maar zowel Joodse als Arabische kinderen ging helpen.

Het werk is inmiddels enorm uitgebreid. Niet alleen worden nog steeds bijna dagelijks aan honderden kinderen maaltijden verstrekt, maar via het

Eat, Grow, Learn programma wordt dit ook gecombineerd met educatieve programma's over gezond eten, worden er schooltuinen aangelegd en wordt het eten zelf bereid in schoolkeukens.

Wilt u dit project ondersteunen? Dat kan met een gift op rekeningnummer NL02 INGB 0678 0850 80 ten name van Stichting Centrum voor Israëlstudies (CIS) te Ede. Het CIS heeft een ANBI-status, waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. ●



Doorpraten over de preek:

Wellicht wordt er in uw gemeente vandaag over Psalm 122 gepreekt. Een preekschets daarover is aangeboden op de website van het CIS. Ter bespreking of overdenking volgt een aantal vragen, die uiteraard ook te gebruiken zijn als je persoonlijk of samen met anderen Psalm 122 leest.

1. Herken je bij jezelf 'liefde voor Jeruzalem'? Wat is daarvoor de belangrijkste motivatie, dan wel de belangrijkste reden waarom die liefde er juist niet is?
2. Welke reden(en) voor liefde voor Jeruzalem zie je in de Psalm?
3. Hoe kun je liefde voor Jeruzalem stimuleren en uiten vandaag?
4. Wat heeft het ons te zeggen, dat het Joodse volk de band met Jeruzalem altijd heeft vastgehouden in hun gebeden?
5. Zou je Psalm 122 samen met Joden kunnen bidden? Waarom wel/niet?
6. Jezus maakt duidelijk dat je God overal kunt aanbidden, niet alleen op één plaats. Toch bleef Hij, en later de apostelen, wel naar de tempel gaan. Waarom zou die éne plaats in Jeruzalem zo belangrijk zijn gebleven? ●

Centrum voor Israëlstudies

Luisteren, dienen en getuigen

Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie o.a. Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het Centrum voor Israëlstudies (CIS) de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden.

Luisterpost in Jeruzalem

We willen in de eerste plaats luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. In Jeruzalem werkt namens het CIS een Israëlconsulent. Het is zijn taak om voor de kerken een luisterpost te zijn en deelte nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt. Deze post werd tot voor kort ingevuld door ds. A. Brons.

Diaconale betrokkenheid

Onze relatie met Israël vraagt ook om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de

mensen. Samen met Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

Bewustwording in Nederland

Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet ze onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen.

Samenwerking

Het Centrum voor Israëlstudies is in 2002 opgericht en is een samenwerkingsverband van verschillende partners die het werk mogelijk maken.



CHE

Op de Christelijke Hogeschool Ede functioneert het Centrum voor Israëlstudies als een kenniscentrum op het gebied van de relatie kerk en Israël. Het CIS is betrokken bij het onderwijs aan en de persoonlijke visievorming van studenten.



GZB

Zowel in Nederland als in Israël wil de GZB

– een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland – gestalte geven aan de verbondenheid met Israël. Het CIS is voor de GZB een belangrijk middel om dienstbaar te zijn aan deze bezinning, bewustwording en betrokkenheid.



Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Deputaten Kerk en Israël hebben jarenlang ervaring met het uitzenden van een predikant naar Israël en hechten belang aan een luisterpost in Jeruzalem. Hierdoor kan over en weer uitwisseling van kennis en betrokkenheid plaatsvinden.



vGKN

Co-partner CIS



Kijk voor meer informatie op:
www.centrumvoorisraelstudies.nl

Voor contact:
Stichting Centrum voor Israëlstudies
Postbus 80, 6710 BB Ede
Tel. 0318-696577
E-mail: cis@che.nl

Voor giften:
NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v.
Stichting Centrum voor Israëlstudies

JERUZALEM ... DAT IK BEMIN?

ISRAËL ZONDAG 2017

1
OKTOBER



Jeruzalem... dat ik bemin?

Hoe is dat bij u? Kan je zeggen, dat je Jeruzalem 'bemint'?
Welke plek heeft 'Jeruzalem' in ons hart?

Regelmatig wordt Psalm 122 in de kerk gezongen: Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in...

Gaat het dan over de stad Jeruzalem? En wat bedoelen we precies met: '... dat ik bemin'? Daarover willen we op deze Israëlzondag met elkaar in gesprek zijn. We luisteren naar Psalm 122 en kijken hoe we dit lied anno 2017 kunnen zingen.

Waarom zou je Jeruzalem liefhebben? Psalm 122 noemt als belangrijkste reden dat God daar wil wonen. Daar staat zijn huis, de tempel.

Die staat er nu niet meer. Kunnen wij er dan nog wel van zingen? Het is goed om te beseffen dat de eerste christenen gewoon naar de tempel bleven gaan, zolang die er nog was. De tempel bleef in het Nieuwe Testament van betekenis, ook nadat Jezus Christus

zijn werk volbracht had, en Hij een nieuwe toegang opende tot de Vader. Blijkbaar bleef men verbonden met die éne plaats, waar God wilde wonen.

Voor het Joodse volk is dat nog steeds zo. Het volk Israël blijft ons er aan herinneren, dat God niet alleen beloften heeft voor de hele wereld, maar dat Hij ook trouw is aan zijn volk. Wie van God houdt, zal ook houden van zijn beloften voor dat éne volk, nog steeds verbonden met die éne plek.

De Psalm levert nog veel meer stof om over na te denken. Zoals Jeruzalem is samengesteld uit veel stenen, en toch een eenheid vormt, zo is het met Gods volk. Ook dat is een reden om te houden van Jeruzalem: de stad staat symbool voor de eenheid van héél Gods volk.

En vervolgens wordt de stad bezongen omdat daar de 'zetels van het recht' staan. De liefde voor deze plek staat nooit los van het recht dat God van deze plek laat uitgaan. Ook dat is iets om over na te denken. Zó wil God hier wonen: doordat mensen naar de stem van God gaan luisteren voor alle concrete situaties in hun leven. Daarop wijzen de 'zetels van het recht'. Ook dat is nog steeds zo. Geen vrede zal er zijn, ook niet in Jeruza-

lem, als men er niet naar het recht van God wil luisteren.

Jeruzalem beminnen. Dat is: God liefhebben om zijn trouw en tegelijk bidden dat zijn vrede in Jeruzalem zal wonen. Het is: geloven dat Hij waarmaakt wat Hij beloofd heeft, ook voor Jeruzalem en de mensen die daar wonen. En tegelijk de vrede zoeken door over zijn recht te spreken en dat in de praktijk te brengen. Zo willen we ook vandaag het goede zoeken voor Jeruzalem. ●



Voor jongeren



- **I ♥ Your Salem!** Houden van de stad van vrede, terwijl die vrede in Jeruzalem nu juist ver te zoeken is! De oude stad Jeruzalem wordt geclaimd door drie wereldgodsdiensten: Joden, christenen en moslims, dat levert allerlei spanningen op, over vrede gesproken!
- Christenen hebben de opdracht om te bidden voor de vrede van(uit) Jeruzalem; een opdracht mét een belofte trouwens! Op de website van het CIS hebben we een speciale **Bijbelstudie** voor jongeren klaarstaan hierover.
- Er zijn **verschillende werkvormen** beschikbaar op de website om het thema **I ♥ Your Salem** verder uit te werken met jongeren.
- Met elkaar nadenken over dit **thema onder leiding van een spreker** kan natuurlijk ook! Bijvoorbeeld als start of afsluiting van het catechese-seizoen, het jeugdwerk in de kerk of een gastles op school. Neem contact op met het CIS en vraag naar de mogelijkheden (cis@che.nl). ●

Voor kinderen

- Vind jij Jeruzalem ook zo'n belangrijke stad? Een stad om van te houden, omdat God juist daar dichtbij de mensen wilde wonen? Kijk dan eens op de website van het CIS. Daar staat een knutselvoorbeeld om de oude stad Jeruzalem na te bouwen. Het gaat natuurlijk vooral om de tempel. Stuur een foto van jouw knutselwerk – mag ook met hulp van anderen – **en je maakt kans op een mooie prijs!**
- Op de website kan je ook een **kinderprogramma** (met kinderwerkje) vinden voor Israëlzondag 2017. Dat gaat over 'houden van Jeruzalem'. In de Bijbel wordt veel gezongen over Jeruzalem, de poorten en muren van de stad, en de tempel, het huis van God. De stad waarvandaan Gods blijde boodschap van onze Redder Jezus begon en de hele wereld over is gegaan.
- Zelfs de Ethiopische minister van financiën had gehoord van de God van Israël. Hij had de lange reis uit Afrika er voor over om God te ontmoeten en aanbidden in Zijn huis, de tempel in Jeruzalem. Dit Bijbelverhaal wordt misschien verteld op de zondagsschool of bij de kindernevendienst. Heb je het gemist bij jullie in de kerk? We hebben het verhaal en een knutselwerkje of tekening voor je op de website gezet. ●

Reiswijzer naar Jeruzalem

Het kan een geweldige ervaring zijn om echt naar Jeruzalem te gaan; maar dat kan ook verwarring opleveren. De stad is nu eenmaal niet zo verheffend en verheven als Psalm 122 wil doen geloven. Wat doe je daar nu mee? Het CIS biedt een handreiking om met dergelijke vragen bezig te zijn en uw reis tot een verdiepende ervaring te maken. Sinds kort is het boekje *Ontdekkingen in Israël*, een reiswijzer voor protestantse pelgrims te bestellen. De bijbehorende website israelreiswijzer.nl geeft een indruk van de aanpak. ●

