

Diaconaal project

Yad Elie: hoop voor Jeruzalemse kinderen

Yad Elie is een Joodse organisatie in Jeruzalem die zich het lot aantrekt van een grote groep kwetsbare – zowel Joodse als Arabische – kinderen. Al jaren verstrekt zij maaltijden op Joodse en Arabische scholen in de armere wijken van de stad. Ze geeft daarbij ook voorlichting over gezond voedsel, er worden schoolkeukens gebouwd en schooltuinen aangelegd om te werken aan een meer structurele oplossing voor de armoede en honger.

Behalve het bestrijden van armoede en honger levert Yad Elie een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van wederzijds respect en verzoening. Dat wordt op diverse manieren geprobeerd. Heel bijzonder is het project dat al een aantal jaren draait in het Jerusalem Forest. Hier worden Joodse en Arabische tieners uitgedaagd om samen te werken in het onderhouden van dit bos en ontvangen ze onderwijs over verzoening.

De leerlingen komen van twee verschillende scholen in de buurt en vertegenwoordigen een belangrijk deel van de Jeruzalemse bevolkingsgroepen. Zo nemen er zowel ultra-orthodoxe als seculiere Joodse tieners deel aan het programma, evenals streng gelovige en minder religieuze moslims en Arabische christenen. Dat geeft heel wat uitdagingen, zeker met de spanning die er regelmatig is in Jeruzalem. Het is echter erg mooi om te zien dat respect en wederzijds begrip groeit tussen de leerlingen. Ze ontmoeten elkaar, leren over elkaar geschiedenis en werken samen aan een gemeenschappelijk belang: het onderhouden van een bos waar zowel de Joodse als de Arabische groepen geschiedenis hebben liggen.

Op www.hetcis.nl kunt u een mooi filmpje bekijken over deze Joodse en Arabische scholieren en hoe ze aan het werk zijn in het Jerusalem Forest project.

U kunt dit belangrijke project van Yad Elie ondersteunen door een gift over te maken naar NL 02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies te Ede o.v.v. Yad Elie. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. ●

Handreiking voor reflectie

- Wat heeft de hoop van Israël met onze hoop te maken?
- Stelling: 'Als je de profetie van het leven door de Geest alleen op de persoonlijke wedergeboorte betreft, doe je de profetie van Ezechiël 37 te kort'. Eens of oneens, en waarom?
- Op internet is het Israëlische volkslied in veel uitvoeringen vinden. Dat lied heet Hatikva, wat betekent: de hoop. Kan je dat als christen meezingen?
- Na de Tweede Wereldoorlog zagen velen in onze kerken de oprichting van de staat Israël als een wonder van God. Hoe komt het volgens u dat die verwondering en sympathie soms aan het verdwijnen is? Zegt dat iets over Israël of over onszelf? ●

Centrum voor Israëlstudies

Luisteren, dienen en getuigen

Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie o.a. Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het Centrum voor Israëlstudies (CIS) de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarbij de drie kernwoorden.

Luisterpost in Jeruzalem

We willen in de eerste plaats luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. In Jeruzalem werkt namens het CIS een Israëlconsulent, Albert Groothedde. Het is zijn taak om voor de kerken een luisterpost te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt.

Diaconale betrokkenheid

Onze relatie met Israël vraagt ook om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de mensen. Samen met Deputaten

Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

Bewustwording in Nederland

Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet ze onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen.

Samenwerking

Het Centrum voor Israëlstudies is in 2002 opgericht en is een samenwerkingsverband van verschillende partners die het werk mogelijk maken.



CHE

Op de Christelijke Hogeschool Ede functioneert het Centrum voor Israëlstudies als een kenniscentrum op het gebied van de relatie kerk en Israël. Het CIS is betrokken bij het onderwijs aan en de persoonlijke visievorming van studenten.



GZB

Zowel in Nederland als in Israël wil de GZB

– een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland – gestalte geven aan de verbondenheid met Israël. Het CIS is voor de GZB een belangrijk middel om dienstbaar te zijn aan deze bezinning, bewustwording en betrokkenheid.



Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Deputaten Kerk en Israël hebben jarenlang ervaring met het uitzenden van een predikant naar Israël en hechten belang aan een luisterpost in Jeruzalem. Hierdoor kan over en weer uitwisseling van kennis en betrokkenheid plaatsvinden.



vGKN

Co-partner CIS



Kijk voor meer informatie op: www.hetcis.nl

Voor contact:
Stichting Centrum voor Israëlstudies
Postbus 80, 6710 BB Ede
Tel. 0318-696577
E-mail: info@hetcis.nl

Voor giften:
NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v.
Stichting Centrum voor Israëlstudies



ZEVENTIG JAAR ISRAËL ... TEKEN VAN HOOP!

ISRAËL ZONDAG 2018

7 OKTOBER



Zeventig jaar Israël ... teken van hoop!

En tóch ...

Heel puntig typeren deze twee woorden de Bijbelse hoop. En tóch: ik weet dat Hij de toekomst in zijn hand heeft. Dat heeft Hij zelf beloofd! Daarom geloof ik dat, dwars door alles heen en tegen alles in.

**Als er één volk is, waaraan je kunt zien dat God dit
waarmaakt, de hele geschiedenis door, dan is
dat het volk Israël. Alle hoop leek vervlogen.**

**En tóch... na de nacht van de Tweede
Wereldoorlog kreeg het volk een nieuw
leven; zelfs een eigen plaats om te wonen.**

**Nota bene in het ooit door God aan
Abraham beloofde land. Na eeuwen
van verstrooiing kwamen ze weer in
een eigen land onder eigen bestuur.
Dat gebeurde 70 jaar geleden.**

Jaarlijks staat de kerk op de eerste zondag van oktober stil bij de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. Dit jaar willen we niet alleen bidden voor Israël, maar het ook feliciteren met dit bijzondere jubileum. We erkennen het als een zegen van God die iets liet zien van zijn trouw, dwars door alles heen, ook voor Israël: en tóch...!

Als het in de Bijbel over Israël gaat, gaat het vaak over de hoop van Israël. Door Jezus Christus mogen gelovigen uit de vol-

keren delen in de hoop waar Israël al langer mee leefde, schrijft Paulus in Efeziërs 2. Zo mogen zij delen in de verwachting die God eerst aan Israël schonk. Dat heeft ons ook vandaag iets te zeggen. Wie luistert naar de manier waarop Israël nog steeds met die hoop leeft, zal er als christen door verrijkt worden. Velen in het Joodse volk hebben zich de eeuwen door vastgehouden aan de beloften van God in de Bijbel. 'En tóch...', dat is de samenvatting van veel gebeden die in de synagoge klinken.

Wij geloven dat al Gods beloften ja en amen zijn door Jezus Christus. Daarover spreken wij, ook in Israël, om van elkaar te leren. Wij van hen, en hopelijk zij van ons. Wilt u het werk van het Centrum van Israëlstudies in uw gebed een plaats geven? In dit jubileumjaar vertrok Albert Groothedde met zijn gezin naar Jeruzalem. Hij is daar namens de kerken, om te laten zien dat we willen delen in de hoop. Om te luisteren naar wat die hoop ook vandaag voor hen betekent. En om erover in gesprek te zijn wat die hoop voor ons betekent, door Jezus Christus. ●



Profetie van hoop

Ezechiël 37 tekent een dal waar weinig hoop lijkt te zijn. Het ligt vol dorre beenderen. Kunnen die herleven? De profeet zegt dat hij het niet weet, maar vertrouwt op God: 'U weet het!' Ezechiël kijkt verder dan wat hij met zijn ogen kan zien. Het lijkt onmogelijk, maar tóch... Als Gods Geest komt, worden de beenderen lichamen, en de lichamen worden levende mensen.

Dit gedeelte past goed bij deze zondag, waarin het gaat over hoop voor Israël. Want deze profetie gaat niet alleen over beloften voor de kerk vandaag, zoals de persoonlijke wedergeboorte en het werk van de Geest in de gemeente. In de eerste plaats richt Ezechiël zich tot Israël. Deze profetie heeft dan ook hoop gegeven aan Israël, de geschiedenis door. Op de Menora voor de Knesset in Jeruzalem staat een afbeelding van dit visioen van Ezechiël. Blijkbaar werd dit opnieuw betrokken op de herleving van Israël na het graf van de Tweede Wereldoorlog. Joden kwamen opnieuw uit alle landen van de wereld... En dit gedeelte geeft aanleiding om méér voor Israël te hopen dan we nu al zien. Omdat God doet wat Hij gezegd heeft: en tóch...! ●

Gebed voor Israël

Het gebed voor de staat Israël is in 1948 uitgevaardigd door het Opper-rabbinat. Het wordt in de synagoge gebeden na de lezing van de Thora:

*Onze Vader in de hemel, rotsvaste steun en verlosser van Israël,
zegen de staat Israël, het ontluikende begin van onze verlossing,
neem haar onder Uw liefderijke beschutting
en spreid Uw beschermende vrede erover uit.
...*

*Denk toch aan onze broeders, heel het Huis Israël,
in welke landen van de verstrooiing zij ook mogen zijn.
Brenge hen spoedig frank en vrij naar Uw stad Sion,
naar Jeruzalem, de zetel van Uw Majesteit,
zoals het in de Thora van Uw dienaar Mosje beschreven staat:
Al zou je ook uitgestoten zijn tot aan het eind van de hemel,
dan zal de Eeuwige, je God, je vandaar verzamelen,
je vandaar weghalen en je brengen naar het land
dat je voorouders in bezit hadden en dat
jij zult bezitten.
...*

*Verschijn in de volle pracht en
macht van Uw Majesteit
aan alle aardbewoners, zodat
ieder bezielde wezen het zal
verkondigen:
'De Eeuwige, de God van Israël is
Koning
en Zijn koningschap strekt zich uit
over het heelal.'
Amen, Sela*

Uit: *Siddeor Siach Jitschak* (vert. I. Dasberg)



Voor jongeren

kijk voor een uitgebreid beschrijving en downloads op www.hetcis.nl

- 70 jaar Israël. Een teken van hoop! Israël heeft vanuit de Bijbel de roeping om ook hoop te zijn voor de volken.
- Op de website van het CIS hebben we hierover een speciale Bijbelstudie met een Prezi voor jongeren klaarstaan. Daarbij verschillende werkvormen ter verwerking. Wat dacht je van een Kahoot Challenge? Leuk om met de Jeugdvereniging, je klas of alleen thuis te doen op internet. Daar-in krijg je informatie in mooie filmpjes en testen we je kennis met een quiz. Ga de uitdaging aan met andere jongeren uit het hele land!
- Met elkaar interactief nadenken over dit thema onder leiding van een spreker kan natuurlijk ook! Bijvoorbeeld als start of afsluiting van het catechese-seizoen, het jeugdwerk in de kerk of een gastles op school. Neem contact op met het CIS en vraag naar de mogelijkheden (info@hetcis.nl). ●

Voor kinderen

kijk voor een uitgebreid beschrijving en downloads op www.hetcis.nl

- Joden vieren dat ze alweer 70 jaar hun eigen land terug hebben. Heel lang, bijna 2000 jaar, hebben ze geen land gehad en woonden ze verspreid over de hele wereld. Maar 70 jaar geleden kregen ze hun land terug. God was erbij en heeft hen altijd hoop gegeven.
- Het kinderprogramma en het kinderwerkje voor Israëlzondag 2018 gaat over het allereerste begin van het volk Israël. God had hen een land beloofd, en dat Hij bij hen wilde zijn. In de woestijn konden de mensen daar niets van zien. Ze maakten toen een beeld van goud dat ze konden zien, alsof dat hun god was. God heeft de mensen deze fout vergeven, Hij bleef bij hen en bracht hen in het beloofde land!
- Dit Bijbelverhaal is misschien verteld op de zondagsschool of bij de kinderclub. Op de website van het CIS staat de vertelschets en een mooie verwerking. ●