

Kinderprogramma **Israël zondag** **2018**



- *Werkvormen voor club of vereniging*

Israël 70 jaar... teken van hoop!

Dit document bevat een mooie werkvorm om het thema voor de Israëlzondag 2018 verder uit te werken met de kinderen. Daarnaast leveren we hierbij een vertelschets voor een Bijbelverhaal rondom dit thema. Dit materiaal vormt onderdeel van de handreikingen die het Centrum voor Israël Studies (CIS) heeft uitgewerkt rond het thema Israël 70 jaar... een teken van hoop! Zie voor de bijbehorende folder, een preekschets en het jongerenmateriaal: www.hetcis.nl.

De volgende tekst is bruikbaar als introductietekst bij de start van het kinderprogramma.

Uitleg voor kinderprogramma

Een gouden kalf?! Wat moet je dáár nou mee? Goud is heel veel waard. Bij goud denk je ook aan de eerste prijs die je hebt verdiend. Een gouden beker of medaille. Die krijgt een mooi plekje op je kamer, daar ben je trots op. Ook het volk Israël wilde iets hebben waar ze trots op konden zijn. Beter gezegd: ze wilden net als hun vroegere burens in Egypte laten zien dat ze blij zijn met hun God. Dit doen ze door voor het kalf te knielen, te dansen en offers te brengen. God denkt daar alleen heel anders over. Hij wordt er juist niet blij van en wil dat Zijn volk anders is. Gelukkig is God wel verder gegaan op reis met Zijn volk. Hij laat niet los! Dáár gaat het verhaal van vandaag over.

Hieronder volgen verder een aantal suggesties om het programma vorm te geven

- ✧ [Zingen van Bijbelliederen](#)
- ✧ [Bijbelverhaal vertellen \(zie vertelschets hieronder\), Gouden Kalf](#)
- ✧ [knutselwerkje \(voor een prijs!, zie uitleg hieronder\)](#)

Vertelschets voor het Bijbelverhaal

Exodus 32 helemaal tot 33 vers 1

- Dit jaar vieren we dat het land Israël alweer 70 jaar van de Joden is. Daarvoor woonden er ook al Joden maar die waren niet meer de baas in het land. En heel veel waren er ook weggevlucht of weggestuurd in allerlei oorlogen. 70 jaar geleden mochten ze weer hun eigen land hebben. Vandaag luisteren we naar een Bijbelverhaal waarin het volk van de Joden op weg is naar het land Israël. Toen was God erbij en ook nu zien we dat God nog steeds trouw is aan Zijn volk.
- Midden in de woestijn, omringd door rotsen, behalve de eigen groep is er geen mens te zien. Al dagen zit iedereen maar te zitten voor zijn tent, met op de achtergrond de berg Horeb. Waar wachten ze op? Waarom reizen ze niet verder naar het beloofde land?
- De mensen beginnen te mopperen: *'die man, die Mozes die ons zo nodig moest meenemen uit Egypte is al heel lang weg.'* Mozes is de berg opgegaan om met God te praten. Misschien is hij wel uitgegleden op een smal bergpaadje en ergens dood neergevallen. Hij is tenslotte ook al een oude man.
- De mensen snappen niet waarom Mozes nou persé daar boven op een berg met God moet praten, ver weg van de mensen, alleen God en Mozes.
- God is toch hún God? In Egypte zagen ze bij hun burens dat de God waar je in gelooft ook te zien en aan te raken is.
- Ze roepen Aäron erbij en vertellen van hun verlangen om God dichtbij, zichtbaar te hebben, om aan te kunnen raken. Die straks met ze op reis verder zal gaan naar het onbekende land. Zo geven ze Aäron de opdracht om een beeld te maken, zoals ze dat gewend waren in Egypte.
- Aäron wist het ook even allemaal niet meer. Het was wél waar wat de mensen zeiden dat alle mensen in Egypte een beeld hadden zodat ze hun god konden zien. Maar de Joden waren géén Egyptenaren. Ze waren juist anders, apart gezet door God. Die God die wel heel dichtbij wil zijn maar tegelijk ook zo bijzonder heilig is. De God die laat merken dat Hij er altijd en overal bij is. Die niet in een beeldje van steen of goud of hout wil wonen. Want God is anders dan de goden!
- Toch laat Aäron zich ompraten. *'vooruit dan maar, ik maak een beeld van goud zoals jullie die kennen van vroeger in Egypte. Maar ... dan moet wel iedereen alle gouden oorbellen en ringen bij mij inleveren'*.
- Misschien hoopt Aäron dat niemand daar echt zin in heeft en zo wat tijd kan rekken in de hoop dat Mozes toch nog terugkomt.
- De mensen doen gelijk wat hij zegt en leveren al hun sieraden bij Aäron in.
- Aäron kan er niet meer omheen en smelt het goud om tot een beeldje van een stierkalf. Precies zoals dat ook in Egypte was te zien.
- Een gouden kalf?! Wat moet je dáár nou mee? Goud is heel veel waard. Bij goud denk je ook aan de eerste prijs die je hebt verdiend. Een gouden beker of medaille. Die krijgt een mooi plekje op je kamer, daar ben je trots op. Ook het volk Israël wilde iets hebben waar ze trots op konden zijn. Beter gezegd; ze wilden net als eerst hun burens in Egypte laten zien dat ze blij zijn met hun God, door ervoor te knielen, te dansen en offers brengen.
- Zo gezegd zo gedaan. De volgende dag wordt er een flink feest gevierd. De mensen dansen om het beeld heen. Ze zeggen *'Dit is de God die ons heeft verlost uit Egypte.'*

- Al heel vroeg die dag gaan ze offers brengen bij het beeld, daarna een feestmaaltijd om uiteindelijk te dansen en te zingen om het gouden kalf. Aäron zei: 'dit is een feest voor de Heere'.
- God denkt daar alleen heel anders over. Hij wordt hier juist niet blij van en wil dat Zijn volk anders zou zijn.
- Laten we eens wat hogerop een kijkje nemen op de berg. Want hoe zit het nou met Mozes? Is hij inderdaad al een paar dagen geleden uitgegleden, neergestort en dood?
- Nee! We komen Mozes tegen hoog boven op de berg tussen de rotsen. We zien dat hij twee platte stukken steen vastheeft. Er staat iets op geschreven. Je weet vast wel wat er op staat! (de Tien Geboden)
- Het zijn de tien woorden van God die Hij aan Zijn volk wil geven. Niet zomaar een brief of een opdracht. Het zijn de woorden waarmee God aan Zijn volk wil zeggen: 'als je deze woorden naleeft dan is het de beste manier van leven met elkaar en voor Mij'. Dáár word ik nou echt blij van zegt God! Later zegt God in de Bijbel ook dat deze woorden laten zien hoe je God moet liefhebben boven alles en de mensen om je heen als zoals jezelf.
- Mozes heeft met God gepraat en naar Hem geluisterd. Heel bijzonder moet dat zijn geweest! En nu mag Mozes de woorden van God op deze twee stukken steen geschreven meenemen naar beneden. Hij mag de woorden van God bij de mensen brengen.
- Bij elke stap dat hij verder afdaald de berg af begint Mozes zich meer zorgen te maken. Er is iets daar beneden! Geluid stijgt altijd omhoog, dat heb je vast ook wel eens meegemaakt in de bergen of boven op een brug of hoog gebouw. Dan hoor je bijna letterlijk wat er beneden gezegd wordt. Jozua die iets lager op de berg op Mozes wacht, denkt dat er beneden een oorlog aan de gang is, zoveel herrie.
- Mozes vertelt dat God hem heeft laten zien wat er beneden gebeurt. God zegt dat de Israëlieten eigenwijze mensen zijn. Dat ze altijd hun eigen gang gaan en God, Zijn woorden en Zijn trouw heel snel vergeten. Ze willen een God die ze kunnen zien.
- God is zó boos dat Hij tegen Mozes zegt dat het beter is als het hele volk vernietigd zou worden. Behalve Mozes. God wil opnieuw beginnen.
- Mozes snapt wel dat God heel boos is. Hij valt op zijn knieën en begint te bidden.
- *'God U heeft toch een plan?! U wil toch met dit volk opnieuw beginnen in het beloofde land! De Egyptenaren zullen er om lachen als ze horen dat we eerst zijn ontsnapt om vervolgens door U in de woestijn te worden gedood. Ze zullen zeggen dat U een valse, een gemene god bent. God ... U heeft toch beloofd aan Abram, Izak en Jacob dat u voor áltijd, ja voor áltijd bij hun familie zou zijn. Dát zijn de mensen daar beneden! ... God? U heeft beloofd om hun een land te geven en daar voor áltijd met hen te zijn.'*
- God belooft aan Mozes om inderdaad te doen wat Hij beloofd heeft. Want God kun je vertrouwen. Hij laat niet los waar Hij mee begonnen is, God is eerlijk en doet wat Hij heeft gezegd.
- Dan loopt Mozes verder naar beneden. Opeens staat iedereen stil. Niemand danst meer. De liedjes en de muziek stopt ook. Iedereen kijkt dezelfde kant op.
- Mozes! Met grote passen loopt hij het laatste stukje tot in het midden van de groep. Als hij vlakbij het gouden beeld van het stierkalf is doet Mozes zijn handen omhoog.
- Twee platte stukken steen met de Tien Woorden van God. Iedereen kan ze zien. Iedereen houdt de adem in.
- Met een grote knal smijt Mozes de stenen kapot tegen het gouden kalf. Hij is boos op de mensen én boos op zijn broer Aäron. Als straf worden die dag 3000 mensen gedood. Want God vergeeft wel de zonden, maar dat betekent niet dat er geen straf is. God

boos maken gaat niet zomaar. Later, heel veel later leefde de Heere Jezus. Doordat Jezus onschuldig wilde sterven heeft Hij de straf op Zich genomen die eigenlijk voor mij en voor jou en voor iedereen was bedoeld. Wie in Hem gelooft hoeft niet gestraft te worden, maar krijgt het leven voor altijd.

- De volgende dag gaat Mozes weer de berg op om met God te praten. Hierin lijkt hij ook weer op de Heere Jezus! *'straf mij anders maar God, maar laat de anderen leven. Zet maar een streep door mijn naam in Uw boek'*. God zegt tegen Mozes dat Hij nu niet verder zal straffen. Mozes krijgt de opdracht om verder te reizen naar het beloofde land, naar Israël.
- Gelukkig is God wel verder gegaan op reis met Zijn volk. Hij laat niet los!
- Weet je wat zo mooi is? Datzelfde Joodse volk, Israël, is dus 70 jaar geleden opnieuw in datzelfde land komen wonen. Tussen de tijd van Mozes en onze tijd zit een paar duizend jaar. Verschillende keren moest het Joodse volk weg uit hun eigen land. In die jaren is God het Joodse volk niet vergeten. Nu mogen ze er weer wonen. Daarin zie je dat God nog steeds doet wat Hij gezegd heeft!
- Mozes mag verder met het Joodse volk Israël. Met nieuwe hoop en verwachting mogen ze verder reizen. God is erbij, Hij heeft Zijn woorden voor het leven gegeven! De God die zo anders is als alle andere goden. De Eeuwige, de God die we niet kunnen zien. Hij wil met mij zijn en in jouw leven, elke dag!

Uitleg knutselwerkje als verwerking bij het Bijbelverhaal

Foto van werkstuk inzenden voor een prijs !

- ✧ Om het thema **Israël 70 jaar... teken van hoop!** leuk uit te werken hebben we een **knutselopdracht of tekenopdracht** bedacht waarbij de kinderen al hun creativiteit en verbeeldingskracht kunnen inzetten.
- ✧ Met de Tien Woorden van God mochten de Joden verder naar het beloofde land. Die woorden hebben ze altijd bewaard, ook toen ze na een hele poos weer uit het land waren weggejaagd. Ze hebben honderden jaren overal over de wereld gewoond zonder eigen land. Dit jaar vieren ze dat ze gelukkig alweer 70 jaar in Israël mogen wonen, een eigen land.
- ✧ **Tekenopdracht:** Teken op een oude behangrol het verhaal van de reis van het volk Israël naar het beloofde land. Het wordt dus een soort stripverhaal. In het midden teken je het verhaal van het gouden kalf. Aan het eind van de tekening teken je dat Israël nu viert alweer 70 jaar terug te zijn in het beloofde land.
- ✧ **Knutselopdracht:** Beeld met Playmobil, Lego of ander speelgoed uit hoe Mozes met het volk naar Israël ging. En dan in het midden het verhaal van vandaag.
- ✧ De opdracht mag alleen of in tweetallen of groepjes gemaakt worden. Dan kan iedereen een stukje doen.
- ✧ Maak van het resultaat een mooie foto en mail het door
- ✧ Wie weet win jij of wint jouw groep een mooie prijs!

- ✧ **Prijs!** als het knutselwerkje of tekening klaar is maak je er een mooie foto van die je kunt inzenden voor een prijs. Mail de foto + je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer naar: CIS@che.nl
De prijswinnaars krijgen voor 1 november bericht, dus stuur je foto op tijd in.