

Diaconaal project

## Yad Elie: hoop voor Jeruzalemse kinderen

Het Centrum voor Israëlstudies ondersteunt de Joodse organisatie Yad Elie. Mensen uit verschillende synagoges in Jeruzalem trokken zich het lot aan van kansloze kinderen op zowel Joodse als Arabische scholen in Jeruzalem en omgeving. Men voorziet in een warme maaltijd voor die kwetsbare groep van kinderen, die anders de schooldag zonder eten zouden moeten doorbrengen. Juist omdat men als Joodse organisatie uitreikt over de grenzen van het eigen volk, heeft deze hulp voor ons een grote meerwaarde. Men biedt niet alleen materiële hulp, Het is ook een signaal dat men ondanks alle spanningen tekenen van gerechtigheid wil oprichten; soms tegen de heersende stroom in de Israëlische maatschappij in.

Graag blijven we deze organisatie steun bieden. Bedankt voor uw hulp, zodat we dit al jaren kunnen doen en de organisatie steeds meer vertrouwen wint, aan Joodse en Arabische zijde.

Op onze website is meer informatie te vinden over Yad Elie. Er is o.m. een filmpje te bekijken over een van de projecten, in het Jerusalem Forest. U kunt ons helpen Yad Elie te ondersteunen door een gift over te maken naar NL 02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies te Ede o.v.v. Yad Elie. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. ●



## Gespreksvragen

1. Is 'inkeer' iets wat christenen een grotere plaats zouden moeten geven in hun geloofsleven?
2. Wat zou je op dit punt kunnen leren van de Joodse traditie van tien dagen van 'inkeer' voor Grote Verzoendag?
3. Welke correctie brengen de tien dagen van inkeer aan op de gangbare gedachte dat de Joodse godsdienst vooral gericht is op gehoorzaamheid en niet op genade?
4. Wanneer je het Joods gebed, dat in deze periode in de synagoge gebeden wordt, aandachtig leest: wat zou je daarin wel/niet kunnen meebidden?
5. Gaan christenen te gemakkelijk uit van de gedachte 'God vergeeft toch wel om Jezus' wil', ook zonder berouw en bekering?
6. Wat heeft het u/jou te zeggen dat Hij die je Rechter is, ook je Vader wil zijn? Hoe beleef je dat als je je tot Hem inkeert? ●

## Centrum voor Israëlstudies

### Luisteren, dienen en getuigen

**Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie o.a. Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het Centrum voor Israëlstudies (CIS) de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarbij de drie kernwoorden.**

### Luisterpost in Jeruzalem

We willen in de eerste plaats luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. In Jeruzalem werkt namens het CIS een Israëlconsulent, Albert Groothedde. Het is zijn taak om voor de kerken een luisterpost te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt.

### Diaconale betrokkenheid

Onze relatie met Israël vraagt ook om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de mensen. Samen met Deputaten

Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

### Bewustwording in Nederland

Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet ze onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen.

### Samenwerking

Het Centrum voor Israëlstudies is in 2002 opgericht en is een samenwerkingsverband van verschillende partners die het werk mogelijk maken.



### CHE

Op de Christelijke Hogeschool Ede functioneert het Centrum voor Israëlstudies als een kenniscentrum op het gebied van de relatie kerk en Israël. Het CIS is betrokken bij het onderwijs aan en de persoonlijke visievorming van studenten.



### GZB

Zowel in Nederland als in Israël wil de GZB

– een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland – gestalte geven aan de verbondenheid met Israël. Het CIS is voor de GZB een belangrijk middel om dienstbaar te zijn aan deze bezinning, bewustwording en betrokkenheid.



### Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Deputaten Kerk en Israël hebben jarenlang ervaring met het uitzenden van een predikant naar Israël en hechten belang aan een luisterpost in Jeruzalem. Hierdoor kan over en weer uitwisseling van kennis en betrokkenheid plaatsvinden.



### vGKN

Co-partner CIS



Kijk voor meer informatie op: [www.hetcis.nl](http://www.hetcis.nl)

Voor contact:  
Stichting Centrum voor Israëlstudies  
Postbus 80, 6710 BB Ede  
Tel. 0318-696577  
E-mail: [info@hetcis.nl](mailto:info@hetcis.nl)

Voor giften:  
NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v.  
Stichting Centrum voor Israëlstudies

# INKEER

## ISRAËL ZONDAG 2019

6  
OKTOBER



# Inkeer

**Op de eerste zondag van oktober staat de kerk stil bij haar onopgeefbare verbondenheid met Israël. Dit jaar valt Israëlzondag precies in de periode van inkeer, waarin religieuze Joden toeleven naar Grote Verzoendag. Tien lange dagen (en nachten) staan in het teken van bezinning en verootmoediging. 'Peil je gedachten, en oordeel... Niet of je tevreden bent over jezelf, niet of een ander jou prijst of de grond in boort. Maar neem de maatstaf van God en zijn wil en vraag je af of Hij tevreden kan zijn', zo schrijft een rabbijn over deze periode. Wie dat doet, ontdekt dat je voor de rechterstoel van God niet staande kan blijven. Dat is het resultaat van echte inkeer: het brengt je tot verootmoediging.**

Tegelijk onderstreept de Joodse traditie dat inkeer niet bedoeld is om bij jezelf te blijven staan en je te ontmoedigen. Integendeel, als je eerlijk onder ogen ziet wie je bent, met de zonden van het afgelopen jaar, mag je juist zo voor God verschijnen. Hij is niet alleen je Rechter, maar ook je Vader. 'Een Vader, Wiens liefde nooit is uitgeput en Wiens genade ook in eeuwigheid niet eindigt', schrijft rabbijn De Vries (zie de handreikingen voor Israëlzondag op de website van het CIS).

Het is goed om op deze zondag te luisteren naar de manier waarop Israël zich inkeert tot God. Het functioneert als een spiegel die ons

wordt voorgehouden. Wat kunnen we leren van de manier waarop zij dat doen, ook vandaag?

Is het voor christenen nodig om zich op dezelfde manier te verootmoedigen en tot inkeer te komen? Het kan de verbondenheid met het Joodse volk vergroten. Het is verder vooral ook een waardevolle stimulans om diezelfde weg te gaan als het Joodse volk en ook te putten uit de oneindige bron van genade, die bij God te vinden is. Het is verrassend om te ontdekken hoe het Joodse volk, dwars door alles heen, daarin telkens opnieuw hoop en moed vindt.

Misschien moet juist de houding van de kerk ten opzichte van Israël, in veel perioden van de kerkgeschiedenis, ons extra tot inkeer brengen. Wat voor beeld hebben de Joden gekregen van Jezus Christus, die de beloften van God – ook voor Israël – vervulde? Vaak is dat een heel vertekend beeld geweest. Ook op dit punt is inkeer nodig. Een belangrijke motivatie om nu schouder aan schouder te staan in de inkeer tot God, in deze tijd. ●



## Deuteronomium 30

In Deuteronomium 30 roept God zijn volk op tot inkeer. Dit hoofdstuk wijst ons er op, wat daarbij van belang is. Het zal een zaak moeten zijn van je hart. Je zult je echt richten op de geboden van God. Het zal niet alleen iets voor jou als persoon moeten zijn maar voor de hele gemeenschap, inclusief je kinderen. Je zult daarbij denken aan alles wat God voor je gedaan heeft (Deut. 30:1-5).

Wanneer we bij al deze aspecten luisteren naar de manier waarop Israël deze inkeer - ook vandaag - gestalte geeft, zal dit onze inkeer verrijken en verdiepen. In de preekschets die dr. Mart-Jan Paul, bestuurslid van het CIS, voor deze zondag schreef op de website van het CIS, vind je daarvoor tal van suggesties.

Het hoogtepunt van het hoofdstuk is evenwel niet iets wat God van óns vraagt, maar wat Hij aan zijn volk wil geven. Uiteindelijk, zegt de HEERE, zal Hij zelf het hart van zijn volk besnijden (Deut. 30:6). Dat is de reden om je te kunnen inkeren tot déze Rechter, omdat Hij tegelijk je Vader wil zijn. Zo mogen wij Hem kennen door de Heere Jezus Christus. Dat biedt hoop. Voor ons, net als voor Israël. ●

## Joods gebed

"Onze Vader, onze Koning, wij schoten tekort voor Uw aangezicht.

Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen die ons regeert dan U.

Onze Vader, onze Koning, wees met ons ter wille van Uw naam, die wij dragen.

Onze Vader, onze Koning, laat het nieuwe jaar voor ons een goed jaar worden.

...

Onze Vader, onze Koning, hoor naar onze stem, wees ons een bescherming, schenk ons Uw liefde.

Onze Vader, onze Koning, aanvaard ons gebed in liefde en laten de woorden van ons gebed Uw wil zijn.

Onze Vader, onze Koning, open de poorten van de hemel, opdat ons gebed er moge doordringen.

Onze Vader, onze Koning, denk er toch aan dat wij alleen maar stof zijn.

Onze Vader, onze Koning, laat ons niet onverhoord van U gaan.

Onze Vader, onze Koning, moge dit uur een uur zijn waarin Uw liefde en Uw welwillendheid waken over ons.

Onze Vader, onze Koning, ontferm U over ons en over onze kleine kinderen.

Onze Vader, onze Koning, doe het ter wille van die vermoord werden, omdat ze de eenheid van Uw naam verkondigden en als martelaren stierven.

Onze Vader, onze Koning, doe het om Uwentwil en niet om de onze.

Onze Vader, onze Koning, doe het om Uw liefde, die zo groot is.

Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig, verhoor ons, wij hebben geen daden waarop wij ons beroepen kunnen, maar toch, laat Uw recht, dat Gij spreekt over ons, de mildheid kennen van Uw trouw, ja, wil ons helpen.' ●

Bovenstaand gebed wordt op Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en op de tussenliggende 'geduchte dagen' in de synagoge gebeden. Het is ooit omschreven als het 'meest emotionele gebed van het hele Joodse jaar'.



## Voor kinderen en jongeren

Het onderwerp 'Inkeer' heeft ook kinderen en jongeren veel te zeggen. Daarom hebben we speciale handreikingen ontwikkeld die aansluiten bij hun leefwereld. Op de website van het Centrum voor Israëlstudies ([www.hetcis.nl](http://www.hetcis.nl)) zijn de volgende items terug te vinden:

- Een informatieve vlog waarin een rabbijn wordt bevraagd over zijn ervaringen tijdens de tien dagen van inkeer.
- Een bijdrage waarin Joodse jongeren vertellen welke rol inkeer tijdens deze bijzondere dagen speelt in hun leven.
- Een handreiking voor een Bijbelvertelling voor de kinderen.
- Verwerkingsmateriaal voor kinderen.
- Een voorstel voor een avondvullend, interactief programma voor jongelui.

Als Centrum voor Israëlstudies zijn we ook graag bereid om te helpen bij de invulling van de avond. Zo is het voor kerken en verenigingen mogelijk om een spreker uit te nodigen. Neem contact op met het CIS ([info@hetcis.nl](mailto:info@hetcis.nl)) en vraag naar de mogelijkheden! ●

## Bezoek Israëlconsulent

Drs. Albert Groothedde is namens het Centrum voor Israëlstudies werkzaam in Jeruzalem. Twee keer per jaar is hij in Nederland om presentaties te verzorgen in kerken, verenigingen en scholen. Zijn eerstvolgende reis naar Nederland staat gepland voor november. Hij is ook graag bereid om in uw gemeente langs te komen. Heeft u interesse? Neem even contact op met ons kantoor ([info@hetcis.nl](mailto:info@hetcis.nl)) ●

