

"De schrift, bron van hoop!"

Tienermateriaal Israëlzondag 2020



1. Doelstelling

Het thema van de Israëlzondag is "De Schrift, bron van hoop!" Tieners gaan op zoek naar de manier waarop de Schrift in het Jodendom functioneert en in hun eigen leven. Basis is Nehemia 8:1-13 en Deuteromium 6:1-15.

Naast de algemene doelstellingen van het tienerwerk, zijn er de volgende aanvullende doelstellingen:

1. Tieners leren iets kennen van de wereld van het Jodendom. Hoe gaan zij om met de Schrift? Wat is de plek van de Thora in hun leven?
2. Wat zijn de verschillen met de manier waarop wij (thuis, in de kerk) omgaan met de Schrift? Kunnen wij dingen leren van het Jodendom?

2. Bijbelstudie Nehemia 8:1-13

(Als leider kun je de tekst in eigen woorden overbrengen of het samen met de tieners lezen.)

Intro

Het verhaal speelt zich af als Ezra ongeveer 2 maanden in Jeruzalem is. 80 jaar geleden kwam de eerste groep Joden terug uit ballingschap. In die 80 jaar is de stad en de tempel herbouwd. Op het eerste gezicht lijkt alles in orde. Er is echter nog veel onbekendheid met Woord van God. Niet alle feesten worden gevierd zoals het hoorde. Er waren vele anderen religieuze invloeden door gemengde huwelijken. God zorgt er voor dat de priester en Schriftgeleerde Ezra door de Perzische koning Artasasta naar Jeruzalem wordt gestuurd om het volk te onderwijzen in het Woord van de Heere.

Lezen Nehemia 8:1-13

Het volk is naar Jeruzalem gekomen om samen het Joodse nieuwjaarsfeest te vieren (zie voor de instelling Leviticus 23:23-25; in kader iets over het huidige Joodse nieuwjaarsfeest). Mannen, vrouwen en kinderen zijn op het plein bij de Waterpoort. Ezra staat met anderen op een verhoging. Ezra is een priester, maar ook een Schriftgeleerde. In het Nieuwe Testament komen ook veel Schriftgeleerden voor. Hoewel de Heere Jezus regelmatig met hen in discussie gaat, wordt het ambt van Schriftgeleerde positief gewaardeerd. In de boeken Ezra en Nehemia blijkt dat dit ambt onmisbaar is voor een gezond geestelijk leven van het volk.

De mensen vragen Ezra om de Schrift voor te lezen. In de Bijbel kom je regelmatig het woord boek tegen. Het boek in de huidige vorm bestond nog niet. Het gaat over boekrollen, gemaakt van perkament (dierenhuiden) of papyrus. In de synagoge gebruikt men vandaag nog steeds boekrollen. Deze worden bewaard in een speciale kast, de "heilige ark" genoemd. Vaak hangt er een gordijn voor. Deze symbolen doen denken aan de tempel. Elke sabbat worden enkele hoofdstukken gelezen uit de Torah (zogenaamde parasha van de week), zodat in een jaar tijd alle vijf boeken van Mozes in het geheel zijn gelezen. Daarnaast is een

tweede lezing uit de Schrift en wel een gedeelte uit de profeten. De Heere Jezus leest in Lukas 4 voor uit de profeet Jesaja. Zie ook Handelingen 13:15.

In veel vertalingen staat het woord "wet (vers 2 en 3)". In het Hebreeuws staat echter het woord "Torah". Torah verwijst naar de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Deze waren al bekend in deze tijd. Torah betekent "onderwijzing, instructie", dus veel meer dan wat wij onder "wet" verstaan. De Torah begint bij het verbond van God met Israël en Zijn verkiezing. Van daaruit wordt Israël opgeroepen om de Heere te dienen.

Het gaat er hier dus niet om door je daden verzoening met God te bewerkstelligen. Goede daden volgen uit de wetenschap deel uit te maken van het verbond en verlost te zijn door God.

Samen met de Levieten legt Ezra het Woord van God uit. Dit duurt wel 6 uur! Voor velen is het nieuw wat er wordt gelezen. Hoe kan dat? Veel Joden hadden niet de beschikking hadden over het Woord, zoals wij thuis. Het materiaal (perkament, papyrus) was kostbaar. Alles moest met de hand worden geschreven, wat de prijs nog hoger maakte. Een boekrol was daarmee niet te betalen voor een doorsnee gezin. Bovendien konden velen waarschijnlijk niet lezen of schrijven.

Rosj Hasjana is het huidige Joodse nieuwjaarsfeest. Dit jaar valt het op 19 en 20 september. Het jaar 5781 begint!

Het feest heeft een dubbel karakter. Enerzijds is er vreugde om de komst van het nieuwe jaar. Een vreugdevol gebruik is het nuttigen van stukjes appel gedoopt in honing. De wens hierbij: mag het een zoet nieuwjaar worden!

Anderzijds is het de start van een periode van bezinning. Er wordt op de ramshoorn geblazen, de sjofar. Het roept op tot bekering en herinnert aan het komende oordeel.

Vraag 1.

- a. Welke gedachte komt bij jou als eerste boven als je het woord "Schrift" hoort?
- b. Bij welk van de onderstaande kernwoorden sluit deze gedachte het meest aan en waarom?
Liefde - bevrijding - regels - geboden - ouderwets - blijdschap - genade - starheid

Vraag 2.

Hoe maak jij keuzes ten aanzien van je levensstijl? Welke van onderstaande antwoorden geldt voor jou?

- Ik ga de Bijbel lezen om te zien wat God wil dat ik doe.
- Als het goed voelt, doe ik het. Anders niet.
- Als mijn vrienden het doen, doe ik het ook.
- Ik vraag advies bij een ouder, jeugdleider of predikant.

Vervolg Bijbelstudie

Hoe reageert het volk?

- a. Ze reageren met heel hun lichaam. Ze gaan staan tijdens de schriftlezing. Ze reageren op de lezing door hardop "Amen, amen" te roepen. Ze steken de handen omhoog en knielen naar de aarde. Je proeft het respect voor God en Zijn Woord in deze reacties. Daar kunnen we veel van leren.

Vandaag de dag heeft het Joodse volk veel eerbied voor de Schrift. In de synagoge wordt heel eerbiedig omgegaan met de boekrol. Deze worden met bijpassende woorden uit de ark (kast) gehaald en rondgeleid door de zaal. Mensen mogen dan met een handkus de Schrift eren. Na het voorlezen wordt de Schrift weer op een eerbiedige wijze opgeborgen.

De Schrift is nog op veel andere plaatsen fysiek aanwezig bij het volk Israël. Lees Deut. 6:5-9. Deze woorden hebben het volk Israël geïnspireerd om een "mezoza" op de deurpost vast te maken en "tefillien" op arm en hoofd te binden tijdens het gebed.

Opdracht: zoek op internet wat een "mezoza" en een "tefillien" is. Welke tekst bevatten deze? Spreek dit gebruik je aan?

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=p3GP6B6ySwM>
<https://www.youtube.com/watch?v=qB1mFgzzUeM>

- b. Het volk begint te huilen. Waarom? Het volk hoort dat God Israël heeft gekozen en Zijn verbond met hen is aangegaan. Echter, hebben hun voorouders elke keer gezondigd door afgoden te dienen. De Bijbel gebruikt het beeld van een huwelijk. God als echtgenoot en het volk als echtgenote. Elke keer is de echtgenote op zoek gegaan naar een andere man. Tot slot laat God het volk in ballingschap gaan vanwege Zijn afgewezen liefde. Het volk begrijpt nu het waarom van de ballingschap en er ontstaat een radicale verandering bij het volk. Ze willen God dienen. Dit verhaal is een keerpunt in de geschiedenis van Israël.

In de tijd van de Heere Jezus zijn er in elke plaats synagogen waar de Schrift wordt gelezen en uitgelegd. Hier op het plein zie je in de basis al wat er in later tijd in de synagoge zou plaatsvinden. Na de verwoesting van de tempel verandert de offerdienst in een dienst aan de Heere met gebieden en schriftstudie. Ook daarvan is hier een begin te zien.

- c. Ezra roept echter op om te stoppen met huilen. Het is immers een feestdag. En op een feestdag ben je blij! Er wordt samen gegeten en gedronken, net als op een bruiloft. Ezra roept op om blij te zijn. Verdriet over zonden heeft een plaats in het leven met God. Maar niet op een feestdag. Spijt betuigen naar God kan op een ander moment (Zie Nehemia 9:2 e.v.)

Het volk is blij als ze zien op wat God voor hen gedaan heeft en doet! Zo mogen wij dankbaar zijn voor wat God gedaan heeft voor ons. Hij zond Zijn Zoon Jezus Christus om te lijden en te sterven. Jezus is de Verlosser.

Vraag 3.

- a. Hoe reageer jij als het Woord van God wordt gelezen? Toon jij respect of niet? Hoe dan?
- b. In hoeverre is heel jouw zijn betrokken bij het luisteren naar Gods Woord?
- c. Welke plaats heeft verdriet in je leven met God?
- d. Hoe ervaar jij blijdschap in het leven met God?

Afsluiting Bijbelstudie

In deze geschiedenis zien we hoe het lezen van de Schrift het hart van het volk Israël raakt. Deze verandering van het hart leidt tot hoop. De Schrift is een oud boek, maar biedt elke generatie hoop. Het kan ook jou hoop bieden.