

Gezegend met Israël!

Wat hebben we als kerk met Israël? Telkens benadrukken de apostelen het belang om daarover na te denken. We zijn verbonden door het Oude Testament. We hebben het Woord van God samen met Israël. De kerk mag delen in de hoop van Israël en het verbond met Israël. Daarom weten we ons betrokken op de geschiedenis waar Israël uit leeft, de aartsvaders, de wetgeving, de betekenis van de feesten en de tempeldienst. Door Christus worden gelovigen uit alle volken mede-erfgenamen, die delen in wat God eerst aan Israël beloofde (Efeziërs 2 en 3). Dat is de zegen waar je in mag delen met Israël!

Dat die zegen niet alleen voor Israël bedoeld is, heeft God al aan Abraham beloofd. God gaf hem een speciale zegen. Maar Hij onderstreepte daarbij dat die ook verspreid zou gaan worden over de hele wereld! 'U zult tot een zegen zijn', zei God tegen hem, en 'in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.' Deze woorden uit Genesis 12 klinken als een echo door het hele boek Genesis, als belofte aan Abraham, Izaäk en aan Jacob.

Petrus herinnert aan deze belofte in Handelingen 3:25. Nu Jezus Christus gekomen is en de heilige Geest is uitgestort, wordt de zegen van Abraham daadwerkelijk verspreid over de hele wereld. Maar, zo onderstreept Petrus, het blijft de zegen van Abraham. Ook de apostel Paulus verwijst naar deze belofte uit Genesis. Als gelovigen uit de heidenen verbonden worden met Christus, delen zij in de zegen van Abraham, schrijft hij (Galaten 3:8,9)

Het is voor de kerk van levensbelang om die onopgeefbare verbondenheid met Israël niet uit het oog te verliezen. Als gelovigen uit de heidenen

meedelen in wat God aan Israël schonk, moeten zij niet denken dat het geschenk aan Israël daarmee ophoudt. Alsof de zegen voor de kerk nu in de plaats komt van de zegen voor Israël. Daarom onderstrepen we op deze Israëlzondag: gezegend met Israël!

Het is goed om na te gaan wat dat concreet betekent. In deze folder worden daarvoor verschillende suggesties gedaan. U vindt een gebed om met Israël te danken voor de zegen van God en tegelijk te bidden om Gods blijvende zegen voor Israël. U vindt een handreiking om mee te luisteren naar de manier waarop Israël Gods Woord leest en in gesprek te zijn met Israël over de rijkdom van de zegen. En u vindt een suggestie om van de zegen die wij hebben ontvangen iets te delen, zodat meer mensen worden gezegend mét Israël. ●



God zegenen met Israël

In deze fragmenten uit het gebed bij de maaltijd maakt het Joodse volk God groot als de Schepper van alle mensen. Je kunt dit met Israël meebidden en zo gelijk bidden om Gods blijvende zegen voor zijn volk.

'Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld die de hele wereld door Zijn goedheid, welwillendheid en onfermende liefde van voedsel voorziet. Hij geeft aan ieder schepsel voedsel, want onbepakt is Zijn liefde. Door Zijn grote goedheid hebben wij nooit gebrek geleden; moge er voor ons nooit en te nimmer gebrek aan voedsel zijn, om der wille van Zijn grote Naam. ... Ontferm U, Eeuwige, onze God, over Israël, Uw volk en over Jeruzalem, Uw stad. ... Spaar ons op grond van Uw belofte van hulp en help ons, want op U zijn onze ogen gericht, omdat U een genadige en barmhartige God en Koning bent. ... Denk op grond daarvan ten goede aan ons, Eeuwige, onze God, en breng ons in herinnering daaraan, tot zegen, en help ons daarmee te leven. ... Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld, God, onze Vader, onze Koning, onze machtige Schepper, Verlosser en Vormer, onze Heilige, ... die goed is en goed doet.' ●

Mattheüs-project: een zegen om met Israël mee te lezen

Het Centrum voor Israëlstudies heeft ervoor gekozen om zijn studie-activiteiten voor een periode van drie jaar te concentreren op het onderwerp Joodse exegese. We gaan in het kader daarvan onder meer na hoe in de Joodse traditie de Tenach wordt uitgelegd. Verder onderzoeken we in hoeverre kennis van de Joodse wijze van Bijbeluitleg kan helpen bij een beter begrip van het Nieuwe Testament.

In het kader van ons studiethema lanceerden we vorig jaar oktober het Parasja-project. Ruim 2.000 belangstellenden ontvingen een jaar lang wekelijks een stukje rabbinen-Joodse Schriftuitleg bij de parasja van de week (een gedeelte uit de boeken van Mozes). Het Parasja-project wordt op 4 oktober formeel afgerond met een webinar, waar u zonder kosten aan kunt deelnemen.

In januari komen we D.V. met een nieuw project. Dan starten we met het Mattheüs-project. Joodse en christelijke theologen gaan zich buigen over

het Mattheüs-evangelie. De resultaten van deze gezamenlijke Joods-christelijke Bijbelstudie zullen we met enige regelmaat met u delen. Dat gebeurt via de email.

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze Joods-christelijke Bijbelstudie? Meld u zich dan aan voor het Mattheüs-project! U kunt uw emailadres doorgeven via: info@hetcis.nl. Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden. ●

WEBINAR MET RABBIJN JACOBS: delen in Gods zegen

Op 4 oktober (19:30 uur) zal opperrabbiijn Jacobs een voorbeeld geven van Joods schriftlezen. Naar aanleiding van het thema van de Israëlzondag bespreekt hij de zegen van God aan Abram en zijn nageslacht (Israël) en de zegen aan de volken via Abram! (Genesis 12:2-3). Deze webinar is tevens de afsluiting van het Parasja-project. U kunt bij het webinar aansluiten door een mail te sturen aan info@hetcis.nl.

Jongeren delen in de zegen van Israël

Veel jongeren en kinderen zijn bekend met de zegen aan het einde van de kerkdienst. Maar wat betekent deze zegen? Wat gebeurt er als de voorganger deze zegen op de gemeente legt?

Joodse ouders zegenen elke vrijdagavond (het begin van de sabbat) hun kinderen. De vader (of de moeder) legt de handen op het hoofd van de kinderen en zegent hen. "Mag God je maken als Efraïm en Manasse" (tegen de zonen). "Mag God je maken als Sarah, Rebecca, Rachel en Lea" (tegen de dochters). Zo wordt het hele gezin zich bewust van de zegen van God over hun leven.

In samenwerking met diverse jeugdorganisaties (CGJO, HJW en LCJ) hebben we materiaal ontwikkeld voor tieners en kinderen. Een deel van het materiaal gaat over het thema van dit jaar. Maar er is veel meer materiaal ontwikkeld over het volk Israël vandaag!

U kunt het materiaal via de website van het CIS downloaden of aanvragen bij uw jeugdwerkorganisatie. Vanzelfsprekend zijn wij bereikbaar om uw gemeente te helpen met allerlei vragen.

(Digitaal) bezoek Israëlwerker

Drs. Albert Groothedde is namens het Centrum voor Israëlstudies werkzaam in Jeruzalem. Regelmatig is hij in Nederland om presentaties te verzorgen in kerken, verenigingen en scholen. Hij is ook graag bereid om in uw gemeente langs te komen. Het is ook mogelijk om hem via digitale weg te laten spreken op uw bijeenkomst of voor te laten gaan in een kerkdienst. Heeft u interesse? Neem even contact op met ons kantoor info@hetcis.nl. ●



Diaconaal project

Delen in de zegen: voedsel als brug naar de ander

De Bijbel laat zien dat een goede manier van omgaan met Gods zegen is: je vijand te eten geven als hij honger heeft (Spr. 25:21, geciteerd door Paulus in Rom. 12:20). Daardoor wordt die zegen nog veel groter. Méér dan mooie woorden kan deze onvoorwaardelijke hulp daadwerkelijk bruggen slaan.

In Israël pakt de Joodse organisatie Yad Elie dit idee op.

In het land komt op veel plaatsen armoede voor, zowel onder Joden als onder Palestijnen. Yad Elie zorgt ervoor dat op veel scholen voedsel wordt uitgedeeld aan kinderen uit arme gezinnen. Hierdoor krijgen deze kinderen minimaal één keer per dag een goede en gezonde maaltijd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Joodse en Palestijnse kinderen.

Veel scholen waren het afgelopen corona-jaar regelmatig een periode dicht op last van de overheid. Op allerlei manieren werd geprobeerd om toch voedsel bij arme gezinnen te krijgen. Zo schakelde Yad Elie studenten van een Joodse jeshiva (Talmoed school) in om eten klaar te maken voor Palestijnse families! Ook vluchtelingenkinderen

werden niet vergeten.

Op onze website is meer informatie te vinden over Yad Elie.

U kunt daar onder meer een filmpje bekijken over een van de projecten.

Helpt u ons om Yad Elie te ondersteunen? Dan kunt u een gift over maken naar NL 02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies te Ede o.v.v. Yad Elie. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. ●

GEZEGEND MET ISRAËL vragen om door te spreken

1. Waar denk je aan bij een zegen van God?
2. Wat heeft die zegen te maken met Israël?
3. Waarom zouden Petrus en Paulus zo sterk benadrukken dat God Zijn zegen voor 'alle stammen der aarde' steeds verbindt met de zegen aan Abraham? Geldt dat vandaag nog?
4. Wat spreekt je aan in het weergegeven Joodse gebed? Zijn dat dingen die je zelf ook bidt? ●

Centrum voor Israëlstudies

Luisteren, dienen en getuigen

Een kerk zonder Israël bestaat niet! Wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie o.a. Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het Centrum voor Israëlstudies (CIS) de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarbij de drie kernwoorden.

Luisterpost in Jeruzalem

We willen in de eerste plaats luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. Albert Groothedde werkt namens het CIS in Jeruzalem. Het is zijn taak om voor de kerken een luisterpost te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt.

Diaconale betrokkenheid

Onze relatie met Israël vraagt ook om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en zijn inwoners.. Samen met Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB

zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

Bewustwording in Nederland

Het CIS ziet het als zijn opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doen we onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen.

Samenwerking

Het Centrum voor Israëlstudies is in 2002 opgericht en is een samenwerkingsverband van verschillende partners die het werk mogelijk maken.



CHE

Op de Christelijke Hogeschool Ede functioneert het Centrum voor Israëlstudies als een kenniscentrum op het gebied van de relatie kerk en Israël. Het CIS is betrokken bij het onderwijs aan en de persoonlijke visievorming van studenten.



GZB

Zowel in Nederland als in Israël wil de GZB – een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland – gestalte geven aan

de verbondenheid met Israël. Het CIS is voor de GZB een belangrijk middel om dienstbaar te zijn aan deze bezinning, bewustwording en betrokkenheid.



Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Deputaten Kerk en Israël hebben jarenlang ervaring met het uitzenden van een predikant naar Israël en hechten belang aan een luisterpost in Jeruzalem. Hierdoor kan over en weer uitwisseling van kennis en betrokkenheid plaatsvinden.



vGKN

Co-partner CIS



Kijk voor meer informatie op:
www.hetcis.nl

Voor contact:
Stichting Centrum voor Israëlstudies
Postbus 80, 6710 BB Ede
Tel. 0318-696577
E-mail: info@hetcis.nl

Voor giften:
NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v.
Stichting Centrum voor Israëlstudies



GEZEGEND MET ISRAËL

ISRAËL ZONDAG 2021

3
OKTOBER

